

## Gezellige en leerzame avonden voor vliegvissers!

Vanaf september zijn aan het Zerboltpad bij de HSV Zwolle om de drie weken op de dinsdagavond de deuren open voor iedereen die iets wil leren of delen op vliegviss gebied. Dit is gelukkig bepaald niet onopgemerkt gebleven!



Het heeft nu al verscheidene, ontzettend gezellige avonden opgeleverd met ervaren en minder ervaren vliegvissers. Voor sommigen betekende dit hun eerste kennismaking met vliegvissen, voor anderen zijn de avonden mooie gelegenheden om bij te praten en ervaringen en kennis uit te wisselen. We ontmoeten op de avonden enorme gepassioneerde vliegvissers die graag hun ei kwijt willen over ervaringen die zijn opgedaan. Ervaringen over bijvoorbeeld het streamervissen op snoek op groot water, of over prachtwindes die op

zomeravonden aan onze IJssel bijzondere spannende momenten geven op een droge vlieg. Maar ook over die vistrif die een paar jongens net hebben gemaakt naar Denemarken op zeeforel. Met andere woorden, gezellige, ontspannen maar ook leerzame avonden!

Helemaal super is het om geïnteresseerden te ontmoeten die het vliegvissen zich eigen willen maken. De één vliegt er meteen helemaal in, de ander komt eerst eens kijken en proeven wat het allemaal inhoudt. Mooi om op die manier weer kennis te maken met gelijkgestemden!

De komende tijd gaan we hier lekker mee door. Maar naast de avonden hebben we ook visdagen op het programma staan en zijn we net met een aantal op een visbeursbezoek geweest in het Belgische Putte.

Voor de avonden zijn we aan het zoeken naar wat meer leuke thema's en bijbehorende kennisdragers die leuk kunnen vertellen. Om ons allemaal weer van alles over die interessante manieren van vliegvissen te kunnen vertellen. Daarmee bieden we tegelijkertijd de starter een inzicht in de vele mogelijkheden binnen het vliegvissen, en prikkelen we ook de meer ervaren vliegvisser om wellicht weer eens wat anders te proberen. Want voorkeuren hebben we allemaal, en er zijn ook zoveel mooie visserijen te beleven. Alleen al rondom Zwolle is er zoveel mogelijk: mooie blankvoorns in Salland, grovere baars op de IJssel of Milligenplas en grote snoek op het Zwarte Water en de Vecht. En het is binnen handbereik voor iedereen. Je hebt er weinig voor nodig en als je thuis bedenkt zin te hebben even erop uit te gaan, je staat binnen een half uurtje aan de waterkant te vissen. Een hengel, reel en een doos vliegen is alles wat je nodig hebt. Dat is een van de voordelen van vliegvissen!



Denk je er zelf over om met vliegvisseren te beginnen of wil je gewoon eens zien wat het inhoudt? Kom ook dan eens gezellig langs. Het kost je niets, en de koffie staat klaar! Telkens een dinsdagavond om de drie weken. Alleen met de feestdagen kan het wat afwijken. Kijk daarom voor de datums op:

<http://hsvzvolle.mijnhengelsportvereniging.nl/roofviscommissie/vliegvisseren/programma-2016-2017.html> én

<http://hsvzvolle.mijnhengelsportvereniging.nl/roofviscommissie/vliegvisseren/vliegvisprogramma-najaar-2016.html>