

We gaan er weer lekker op uit met de vliegenlat!

Hoe mooi kan een dagje vissen zijn? En vooral wanneer je met een gezelschap op pad gaat! Op de een van de laatste visdagen in december viel één van ons een supervangst deel. En prachtig van een snoek! Dan ook nog in het polderstelsel van Mastenbroek. Een polder waar je wel veel snoek verwacht, maar niet meteen zo groot. Het geluk straalt er dan ook vanaf bij Jan!



Het werd een gezellige dag met een hapje aan het water en een goed afsluiting bij De Hengelsport aan het Zerboltpad. De snert die daar werd geserveerd, was een echte ... en heerlijk!

Ook de visdag in Salland was een ouderwets gezellige dag. Met het koude weer was het goed aankleden, maar leverde een aantal mooie vissen op.

Daarom gaan we binnenkort weer op pad. Maarrrr, voor we dat gaan doen, hebben we de ultieme voorbereiding geregeld:

Een avond met Edwin Kerssies: snoekvissen op groot water

Voor het vissen op groot water worden we **dinsdagavond 14 maart** klaargestoomd en lekker gemaakt door een lezing van Edwin Kerssies. Edwin, voor de meesten wel bekend van Dyckers, heeft veel geïnvesteerd in het vliegvisserij. Het meest toch wel op het grote water. Of het nou om het vissen op zeebaars gaat aan de Nederlandse kust of karper, roofblei en snoek op de grote binnenwateren. De verhalen en foto's op zijn site, www.dyckers.com, spreken boekdelen. En maken ook duidelijk dat een lezing door Edwin een interessante avond betekent!



14 maart komt hij ons zijn ervaringen delen over het snoeken op groot water. Het vissen vanuit de belly boot, het gebruik van dieptemeters en het lezen van groot water komt hierin uitgebreid aan bod. Uiteraard wordt stilgestaan bij de gebruikte materialen. Van hengels, lijnen, streamers en bindmateriaal. Spullen die bij hem ook verkrijgbaar zijn in shop in Wezep. Ongetwijfeld komt er nog veel meer ter sprake.

Kort en goed: we nodigen je graag uit voor een leuke avond! Aan het Zerboltpad, 20.00uur.

Belly Boten op groot water, zondag 19 maart

Met deze voorbereiding en als een van de laatste momenten om op roofvis te vissen, gaan we nog een keer op pad. **Zondag 19 maart** gaan we het grote water op. We bezoeken hiervoor de randmeren. Met de belly boot gaan we op zoek naar de scholen vis. Vinden we deze, dan vinden we ook de roofvis. Het is en blijft een ultieme belevenis om vanuit de belly boot een mooie vis te haken en te drillen! Meer onderdeel van de omgeving kun je bijna niet zijn. Graag vragen we je even te laten weten of je interesse hebt en of je meegaat. Afhankelijk van het aantal kiezen we een locatie. Deze laten wij op tijd weten en zal op een half uurtje rijden vanaf Zwolle liggen.

Voorjaarsbrasem met de nimf, zaterdag 29 april

Hopend op goed voorjaarsweer gaan op **Zaterdag 29 april** met de nimf vissen! Op jacht naar grote brasems die helemaal door het dolle is om te gaan paaien. Alle schuwheid is dan even vergeten en zijn prachtvissen te vangen. Het zal je niet verbazen dat de brasem dan barst van de energie en agressief de wat snel geviste nimf neemt. Mooie voorns en baars zullen zich daarbij ook zeker aandienen. Omdat het weer erg bepalend is in waar de vis actief is, komen we later met de locatie. Dus meldt je vast aan!

Het mailadres dat je voor beide dagen kunt gebruiken is: rc.hsvzwolle@gmail.com

Zet ze in de agenda en graag tot gauw!

Hartelijke groet, Jan & Jan-Willem Egberts