

Verslag Jeugdavond Roofvissen!

Vrijdagavond 18 november was alweer de zesde lesavond van de 'Basisopleiding vissen' van de Jeugd. En hoe? Wat een enthousiasme troffen wij daar! Ronald en ik waren door de jeugdcommissie gevraagd een avond te komen vertellen over roofvissen.



Om zeven uur liepen twaalf jongens en meisjes binnen. Allen duidelijk al veel basiskennis opgedaan over het vissen. De groep werd opgedeeld in twee. Zo kon de ene groep aan de slag met vragen om kennis op het gebied van baarzen, roofblei, snoeken en snoekbaarzen op te doen. Alles over het gedrag van de vis, waar je ze kunt vinden en hoe je ermee om moet gaan. Aan de hand van foto's kon je van alles zien en op tafel stonden allerlei spullen en twee levensgrote vissen! Gretig

werden allerlei vragen gesteld en beantwoord door de klas. Super!

In het magazijn kon de tweede groep heel veel leren over de hengels, molens en het kunstaas waarmee je op snoek of baars kunt vissen. Tafels vol met verschillende kunstaassoorten werden langs gegaan en overall kon je zelf even kijken en het vasthouden om zo goed de verschillen te zien. Zo lagen er twisters voor de baarzen, wat grotere shads voor de snoekbaars en supergrote spinners en pluggen voor de snoeken. Uiteraard werd alles voorgedaan hoe het beweegt onder water, maar ook hoe je de vis goed moet onthaken.

Halverwege werden de groepen gewisseld. De avond vloog voorbij. Zo leuk was het!

Wij waren erg onder de indruk van de kennis van deze jeugdklas en vooral over hoeveel de jongens en meiden al weten van goede omgang met de vissen.



Als vereniging kunnen wij alleen maar heel trots zijn op deze jeugdige vissers!

Hartelijke groet, Jan-Willem Egberts & Ronald Schaap

